

Op het ritme van Gods eigen adem

Een Henri Veldhuis-brevier

Ter inleiding

In 2018 overleed onverwacht Henri Veldhuis, voorganger in de Protestantse Gemeente Culemborg, spraakmakend theoloog, scherp denker op de terreinen van kerk, politiek, samenleving en cultuur.

Ook was Henri een begenadigd prediker, met eigentijdse bijbeluitleg gebaseerd op doorwrochte exegetische en heldere doordenking. Iemand die in zijn preken steeds meer gefascineerd werd door de figuur van Jezus en de gestalte van Christus. Hij kon daar zowel bevlogen als ontroerd over spreken.

Een brevier

Om iets van die ontroering en bevlogenheid als nalatenschap door te geven heeft een groep voorgangers alle preken van Henri Veldhuis doorgenomen en daar passages uit geselecteerd: pakkend, verrassend, bemoedigend, spiegelend, kortom homiletisch ter zake en inspirerend.

Uit deze selectie stellen Henk Fonteyn en Kees van der Zwaard een brevier samen onder de titel **Op het ritme van Gods eigen adem**. Daarmee aansluitend bij het grote belang dat de liturgie voor Henri Veldhuis had als ruimte en tijd om met elkaar het kerk-zijn en mens-zijn te oefenen, te beleven en te vieren.

Inhoud

De vorm van het brevier geeft meteen de gebruiksaanwijzing: het is een dagboek, met een tekst per dag bedoeld voor bezinning. Het kerkelijk jaar is leidend voor de indeling. In de 'feestloze' tijd is er ook ruimte voor bepaalde onderwerpen en bijbelboeken.

Aanvullend op het brevier bevat de o.a. uitgave een:

- Woord vooraf
- Biografische schets van Henri Veldhuis
- Een leeslint
- Verantwoording
- Bijbelregister

Presentatie

Voorjaar 2024 verschijnt het brevier bij Uitgeverij Ekklesia en zullen wij het presenteren in de Grote of Barbarakerk te Culemborg, de standplaats van Henri, waar vanuit hij zijn theologische en kerkelijke exercities ondernam.

Voorintekening

Het brevier kost € 30,- en is te verkrijgen door voorintekening via henkfonteyn@gmail.com of info@keesvanderzwaard.nl. Bij voorintekening kosten 2 exemplaren € 55,-; 3 exemplaren € 75,-. Daarmee wordt het ook een mooi cadeau om weg te geven. Exclusief eventuele verzendkosten.

Tekstvoorbeelden:

Advent is niet alleen de leegte van je geloof, van je kerk en van deze wereld voor Gods aangezicht brengen, maar ook gekke en gewaagde dingen durven doen, wanneer God nieuwe mensen op je pad brengt, nieuwe gelovigen die ons uitdagen nieuwe wegen te gaan.

*

De uiterste vorm van ontferming is vergeving.

*

Waarom worden de leerlingen van Jezus twee aan twee op pad gestuurd? Omdat je dan leeft in de grondvorm van samen-gemeente-zijn: twee of drie, met God in jullie midden. Met z'n tweeën heb je steun aan elkaar, liefde en vriendschap van elkaar. Met z'n tweeën moet je het evangelie ook telkens weer oefenen, in alle weerbarstigheid van samen leven en geloven, met karaktertrekken van de ander die je niet altijd gemakkelijk vindt. Als je niet zou kunnen leven met een geloofsgenoot, hoe zou je dan het evangelie bij anderen kunnen brengen en een goed voorbeeld kunnen zijn?

*

Duizenden vluchtelingen verdrinken in de Middellandse zee, of de Noordzee. En dan kunnen wij wel verontwaardigd zijn dat Jezus te midden van al die ellende ligt te slapen. Maar hoe is het met ons, in de nu nog veilige boot van Europa? Liggen wij misschien ook te slapen? Jezus hoort de leerlingen schreeuwen: "Meester, kan het U dan niks schelen dat wij vergaan?" En wij horen: "Kan het jullie dan niks schelen dat wij, vluchtelingen uit Syrië, vergaan? Jullie discussiëren in de politiek over het vluchtelingenprobleem, en in de kerk over het bestaan van God. Maar wij dan? Liggen jullie te slapen op jullie kussens van de mensenrechten?"

*

Laten we in verbeelding naast Maria gaan staan, onder de vleugels van de Geest, aangeraakt door tedere kracht, ontroerd en veranderd. Wat er van binnen dan gebeurt bewaren we in ons hart, als een kostbaar geheim. We gaan er mee naar huis en laten het groeien, want we zijn in verwachting, vier weken van Advent. We kunnen ook staan op de plaats van Gabriël in deze tijd van Advent. Hoe zullen we zelf onze vleugels uitstrekken naar anderen, die we in liefde hopen te raken?

*

1 Korintiërs 13 is de meest radicale tekst in de bijbel, en misschien ook wel de mooiste, een tekst nog wel van apostel Paulus. We mopperen nogal eens op Paulus, want die vinden we vaak streng, moeilijk en dogmatisch. Maar ja, zeg ik dan, Paulus kon ook niet weten dat zijn brieven een plekje zouden krijgen in de bijbel en na tweeduizend jaar nog gelezen zouden worden. En wat een moedige man die zo radicaal de weg van Jezus durfde volgen, tot aan Rome toe, ondanks alle vijandschap die hem dat opleverde bij andere joden. En dan 1 Korintiërs 13, een lofzang op de liefde, uitgerekend van Paulus. Als wij het moeilijk hebben met de bijbel, of met de brieven van Paulus, leg ze dan uit of corrigeer ze vanuit het stralende centrum dat Paulus zelf ons aanwijst: de ervaring van de liefde. Dat is het enige kompas dat je nodig hebt. [...] Alles in de bijbel, en alles in ons leven en de wereld mag je uitleggen en zo nodig kritisch beoordelen vanuit de liefde die we ontvangen van God, en niet omgekeerd. Je moet de tien geboden uitleggen vanuit de liefde, en de liefde niet vanuit de tien geboden. En als bepaalde dingen in de bijbel, in de brieven van Paulus, of in je eigen leven niet stroken met de liefde, dan moet je die kritisch corrigeren. Zo radicaal is de tekst van Paulus.