

“DAT VERLANGEN NAAR  
*verbinding*  
 MET ANDEREN VIND  
 IK HET BELANGRIJKSTE  
 VAN ALLES”

“ER ZIJN ZO VEEL MENSEN ALLEEN IN DEZE TIJD,  
 TERWIJL DAT HELEMAAL NIET HOEFT”

**Leonie van Straaten (54), wordt eind januari 2017 priester in de Oud-Katholieke Kerk (OKK):**

“Op mijn zestiende beroorfde mijn oudere broer zich van het leven en vanaf dat moment werd mijn dankbaarheid voor mijn bestaan steeds groter. Ik wist: ik heb mijn leven gekregen en ik wil daar iets moois mee doen. Daarom ben ik theologie gaan studeren. De afgelopen twee jaar heb ik de priesteropleiding aan de Universiteit van Utrecht gevolgd, gewoon in een zaaltje met studiepunten en uiteindelijk een scriptie. Het verlangen om deze stap te maken, was heel groot. In mijn jeugd hoorde het katholieke geloof er gewoon bij en op mijn dertiende kwam ik in aanraking met een oecumenische gemeenschap in Bergeijk. Ik werd enorm gegrepen door die plek, ik zag gelukkige mensen, hartelijkheid, hoorde goede en eerlijke gesprekken over het geloof om me heen en wist meteen: hier wil ik ook bij horen. Zelfs mijn man ontmoette ik daar, het was liefde op het eerste gezicht. Alsof het zo heeft moeten zijn misschien, en precies daarom draait het bij mij: het vertrouwen in iets wat groter is dan ikzelf. En het scheelt dat ik ben opgegroeid met een God die liefde is, niet iemand met een baard die van bovenaf alles regisseert. Die overtuiging helpt mij heel erg, omdat dat gaat over liefde, over thuis kunnen komen bij jezelf, vrij zijn, verbonden zijn met jezelf en anderen. Dat verlangen naar verbinding met anderen hoort heel erg bij mijn geloofsbeleving en vind ik misschien wel het belangrijkste van alles. Lange tijd was alles wat naar geloof ruikt lastig, maar inmiddels mag het volgens mij weer. Geloofsbeleving vindt nog steeds vooral in de privésfeer plaats, terwijl ik denk dat de kerk mensen juist nu iets kan geven. Vooral op momenten waarop woorden

moelijk te vinden zijn, zoals op een uitvaart, kunnen rituelen écht helpen in verdriet. Ik denk weleens: iedereen, ikzelf ook, is tegenwoordig altijd maar zo druk met zichzelf bezig. En dat begrijp ik wel, maar doordat we minder met elkaar delen, gaat ook zo veel aan ons voorbij. En dat maakt angstig, en onzeker, omdat we het grotere verband daarvoor niet meer kunnen zien. Er zijn zo veel mensen alleen in deze tijd, terwijl mensen dat helemaal niet hoeven zijn, daar zijn we ook helemaal niet voor gemaakt. Maar dan wordt het wél tijd dat mijn kerk de deuren en ramen wijd open zet voor de rest van de wereld. Zodat mensen weer gaan vertrouwen en begrijpen wat onze kerk te bieden heeft. Het gaat er niet over dat de kerk alle angst maar wegpraat en overal antwoorden op heeft. De dood, ellende, rouw, verdriet: het hoort allemaal bij het leven. Niemand van ons heeft de antwoorden of oplossingen, maar we kunnen er wel samen naar zoeken door erover te praten, door dingen samen te vieren, soms samen stil te zijn. Als ik naar 2016 kijk, en naar de samenleving waarin we met elkaar leven, voel ik hoop. Vooral als ik naar de twintigers en dertigers van nu kijk: het lijkt erop dat ze zich weer durven te verbinden. Ze starten bijvoorbeeld kleine bedrijfjes met elkaar op in oude panden, delen spullen. Geld is niet de drijfveer en er is oog voor duurzaamheid. Maar het mooiste vind ik dat ze naar elkaar omkijken en weer sámen iets willen aangaan. Ik hoop zo dat die ontwikkeling zich ook in het jaar dat voor ons ligt doorzet, dat we ons allemaal weer meer met elkaar verbinden, willen delen, elkaar zien stáán. Ook als priester vind ik dát mijn taak om door te geven: anderen laten zien dat ze niet alleen zijn, maar ergens een plek hebben waar ze terecht kunnen. Altijd.”

Ps

Sinds 1998 is het binnen de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk (OKK) mogelijk om als vrouw tot priester te worden gewijd en inmiddels bekleden zo'n acht vrouwen deze functie. De OKK is sinds de 18e eeuw een afscheidingsbeweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk (die het vrouwelijk priesterschap niet toestaat) en de meeste parochies staan in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Meer informatie is te vinden op [okkn.nl](http://okkn.nl) en op [woordinbeweging.nl](http://woordinbeweging.nl).